



Forfait N°4

De Collégiale Sainte Gertrude van Nivelles en
het Kasteel van Bois-Seigneur-Isaac



PRAKTISCHE INLICHTINGEN:

De prijs houdin: onthaal koffie, geleid bezoek aan de Collegiale, maaltijd en bezoek aan het kasteel van Bois-Seigneur-Isaac.

Maaltijd: voorgerecht, maaltijd, dessert, dranken niet inbegrepen.

Talen: Frans, Nederlands, Engels, Duits.

Aantal: Min. 25 personen

Max. 50 personen in de Collegiale.

Verplichte reservatie: Een voorafbetaling van 30% van de globale som wordt verlangd, waar van de solde moet gestort worden 8 werkdagen voor het bezoek.

Indien de annulatie niet een week voor het bezoek werd gemeld, zal er geen terug betaling geschieden.

Kontakt:

Tél. : +32(0)67 21 54 13 +32(0)67 84 08 64

Fax. : +32(0)67 21 57 13

www.tourisme-nivelles.be - info@tourisme-nivelles.be

Verantwoordelijke uitgever:

OTN - JP. Lennaertz - Afgevaardigdebeheerder
Rue de Saintes, 48 - 1400 Nivelles - België



De Collégiale Sainte Gertrude van Nivelles



De stad ontstond rond een adellijke abdij in de tijd dat het christendom vaste voet kreeg in ons land. De abdij herbergde een dubbelorde die bestuurd werd door vrouwen, iets dat vrijuitzonderlijk was in Europa. Het geheel toont een uitzonderlijke architectuur: de Romaanse abdijskerk uit de XIe eeuw, de ondergrond met de archeologische ontdekkingen, de crypte, de kloostergang, de westbouw, en de schatten uit de periode van de XIIe tot de XIIIe eeuw. Onder de Karolingers werd de instelling een keizerlijke abdij. Later werd ze een halteplaats langs de bedevaartweg naar Compostelle. De

“quartier Saint-Jacques” (Sint-Jacobswijk), aan de voet van de kerk, herinnert aan dit bedevaartverleden.



Men ontdekt er 1250 jaar architectuur, een reis die begint bij de eerste Merovingische kerk uit 746.

De collegiale is opgetrokken in de Ottoons-Romaanse stijl, die typisch was voor de grote keizerlijke monumenten. Vroegromaans zijn de delen uit de XIe eeuw, laatromans is het voorgebouw uit het einde van de XIIe eeuw. Het grondplan, met twee tegenover elkaar liggend koren, is van Karolingische signatuur. In de westbouw telt men 8 koepels, wat uniek is in België en wijst op het keizerlijke karakter van de abdij.

Het Kasteel van Bois-Seigneur-Isaac



In de XIe eeuw liet een ridder met de naam Isaac een bos aanplanten, dat sindsdien ‘Bois Planté’ wordt genoemd. Isaac vergezelde Godfried van Bouillon op kruistocht en werd gevangengenomen door de Saracenen. Toen maakte hij de belofte een kapel voor de Heilige Maagd te bouwen, als hij zou bevrijd worden. De middeleeuwse burch, ooit omringd door een slotgracht, werd in 1720 verbouwd tot een kasteel in de Louis XVI stijl. Het kreeg een Engels landschapspark in de XVIIIe en XIXe eeuw.

In het park staan heel wat eeuwenoude bomen. Een ronde toren is het restant van de feodale versterking. U wordt ontvangen door barones Snoy d’Oppuers. In de castrale kapel uit de XVIe eeuw met haar gotische sacristie, bevindt zich het Heilig Bloed en het is een bedevaartplaats.



Wanneer u de poort passeert, wandelt u in de tuin met geneeskrachtige planten van het premonstratenzerklooster. Opzij bevindt zich de abdijsklooster uit de XVIIIe eeuw. Het hele complex is een beschermd monument.